

Lichtpuntjes in coronatijd 8



Op bezoek bij Oma en Opa

Wie denkt dat een bezoek aan Opa & Oma lastig is in coronatijd kent onze Opa & Oma nog niet. We mogen naar buiten en gaan naar buiten!

Afgelopen februari hebben wij als gezin, na jaren, weer op het ijs gestaan.

Bij Opa (85 jaar) sloeg de schaatskoorts direct toe. Wij inmiddels van middelbare leeftijd, zagen een rondje schaatsen wel zitten. Uiteraard kwam de vraag bovendrijven; kunnen wij allen nog schaatsen? De enige manier om hier achter te komen was de schaatsen onder te binden, te gaan én vooral niet blijven hangen in “wat als”.

Het onderbinden van de schaatsen verliep niet erg soepel. Sleetje en stoelen langs de singel en dan proberen op te staan; alsof we in het circus werkten. Gelukkig waren onze kinderen (twintigers) bereid om ons te helpen, te volgen en op te rapen waar het misging. Na eerst wat oefenen op de Waysteinsingel, wat meer op lopen leek dan op schaatsen, durfden wij een grotere tocht aan. En daar gingen wij; Opa voorop met de priemen om de nek, je weet immers maar nooit of je in een wak schaatst, en wij er achteraan onder begeleiding van de kinderen.

Wat een feest! Opa bleek nog goed op de schaats te staan en een stevig tempo te hebben en wij konden redelijk volgen. Blijkbaar is het gezegde: “Jong geleerd is oud gedaan”, ook nu van toepassing.

En Oma? Die bleef veilig op de kant met koek-en-zopie genietend van al die mensen die voorbij kwamen én de coronamaatregelen in acht namen. Het werd een waanzinnig mooie dag om nooit te vergeten.

Pak je kansen die er geboden worden; zo ook in coronatijd.

De Van Breemens